

Lied: God regeert

U bent heilig, heilig Heer

Heel de schepping buigt zich voor U.

Halleluja, halleluja, glorie in de hoge.

En ik zing, ja, ik zing

Een loflied voor U, zolang ik leef.

God regeert, Hij regeert

Heilig is de Heer der heren.

God regeert, Hij regeert

In eeuwigheid.

Ik verlang naar U,

Ik verlang naar U Heer,

Naar U Heer.

Lied: Uw Woord is een lamp

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad.

Lied: Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,

Vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil

Heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, uw woord:

Dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,

Vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil

Heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, uw woord:

Dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom,

Vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil

Heel de aard' vervullen.

Spreek, Heer, uw woord:

Dat het licht overwint.

Lied: Psalm 63a

O God U bent mijn God

U zoek ik vroeg in de morgen

Mijn ziel dorst naar U

Mijn lichaam verlangt naar U

In een land, dor en dorstig, zonder water

In een land, dor en dorstig, zonder water

Zo sterk verlangend heb ik U eerder
in Uw heiligdom gezocht
Daar zag ik toen Uw grote sterkte,
Uw grote macht en heerlijkheid

O God U bent mijn God
U zoek ik vroeg in de morgen
Mijn ziel dorst naar U
Mijn lichaam verlangt naar U
In een land, dor en dorstig, zonder water
In een land, dor en dorstig, zonder water

Uw trouw en goedheid zijn immers beter,
beter dan het leven zelf
Mijn lippen zullen U daarom prijzen.
Ik zegen U mijn leven lang

God U bent mijn God
U zoek ik vroeg in de morgen
Mijn ziel dorst naar U
Mijn lichaam verlangt naar U
Want bij U, ja bij U Heer, vind ik leven

Lied: Schat in de akker

Zoals elke dag als de zon weer onder ging

Vertrok hij van zijn werk op weg naar huis

Maar vandaag was er iets moois gebeurd

Het was een heel bijzondere dag

Want hij had iets groots gevonden

Hij wist niet wat hij zag

Want toen hij bezig was in het veld deed hij een vondst

Hij stuitte daar op een schatkist in de grond

Er zat van alles in die schat

En niemand wist ervan

Maar hij wist nu wat hij wilde

En al snel had hij een plan

Want boven alles wat hij ooit gevonden had

steeg de waarde van die schat

En hij beloofde niet te rusten

voordat hij hem eindelijk bezat

Eenmaal thuis die dag trok hij spullen uit de kast

Op zoek naar geld verkocht hij wat hij had

En niemand snapte wat hij deed

Want alles ging eraan

Maar hij twijfelde niet langer

En besloot er voor te gaan

Want boven alles wat hij ooit gevonden had

steeg de waarde van die schat

En hij beloofde niet te rusten

voordat hij hem eindelijk bezat

Dus zo spaarde hij tot hij veel verzameld had

En met al zijn geld vertrok hij uit de stad

Daar kwam hij in het open veld

Bij de plek waar het om ging

En daar kocht hij heel de akker

Met die grote schat erin

Want boven alles wat hij ooit gevonden had

steeg de waarde van die schat

En hij beloofde niet te rusten

voordat hij hem eindelijk bezat bezat

En zo is ook het Koninkrijk van God

een waardevolle schat

En iedereen die daar naar zoeken zal,

krijgt vrede in zijn hart

Ja, boven alles wat er na te jagen valt,

stijgt de rijkdom van die schat

Het is het enige dat nooit verloren gaat:

Jezus in je hart

Lied: Als iemand dorst heeft

Heer Jezus, Bron van levend water

Mijn hart dorst van verlangen naar U

Laat mij toch de zoetheid smaken

Van het vredige leven,

dat steeds weer stroomt uit U

De bekers van de wereld lekken

Want, als ik het buiten U zoek

Moet ik telkens weer ontdekken

Dat niets mij kan vullen

Zoals U dat doet

Na veel te lang zoeken,

kom ik bij U terecht

Bij U moet ik zijn,

want U heeft zelf gezegd:

Als iemand dorst heeft,

laat hij komen bij mij en drinken

Drinken van het levende water

Wie gelooft zoals het Woord zegt
Stromen van levend water
Zullen uit zijn binnenste vloeien
Ik dank U voor de Heilige Geest
Die ieder die gelooft, ontvangen zal

Lied: Wees stil voor het aangezicht van God

Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
En ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
Straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God

Daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft

En ons genezing brengt;

Niets is onmogelijk

Voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God

Daalt neer op dit moment.

Lied: De Heer is mijn bevrijder

God keek genadig naar mij om

Hij greep mij vast voor ik verdronk

En zette mij weer op vaste grond

De Heer is mijn bevrijder

Ik weet hoe lang de nacht ook duurt

God helpt mij over elke muur

Ik zie al licht aan de horizon

De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God

Die ons liefheeft en ons verlost

Hij heeft betaald voor ons allemaal

De Heer is mijn bevrijder

Op Hem alleen rust mijn geloof

Hij brengt tot bloei wat Hij belooft

De winter wijkt en de lente komt

De Heer is mijn bevrijder

Ook als het wachten moeilijk is

Ook als ik treur om wie ik mis

Zijn liefde draagt mij door alles heen

De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God

Die ons liefheeft en ons verlost

Hij heeft betaald voor ons allemaal

De Heer is mijn bevrijder

Hij draagt mij tot mijn de laatste dag

Laat mij niet achter in het graf

Hij wekt mij op en roept mij naar huis

De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God

Die ons liefheeft en ons verlost

Hij heeft betaald voor ons allemaal

De Heer is mijn bevrijder

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de trooster
De Heer is mijn bevrijder

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de trooster
De Heer is mijn bevrijder

Lied: Spreek, O Heer, door uw heilig woord

Spreek, O Heer, door uw heilig woord,
Dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons
En verander ons naar uw evenbeeld.
Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
Onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, O Heer en voltooi in ons
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
Echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu
In het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit

En uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.

Woord van hoop, dat ons leven deed,

Overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,

Laat de diepten zien van uw plan met ons.

Woord dat klonk voor de tijd begon,

Onze vaste grond tot in eeuwigheid.

Uw genade geeft ons de zekerheid:

Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk

En uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi in ons

Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Lied: Vol ontzag

Ontzagwekkend is uw heiligheid.

Grenzeloos uw grote kracht

Onbetwistbaar soevereine God,

mijn hart is vol ontzag.

Fascinerend mooi is uw persoon.

Uw karakter is volmaakt.

Oogverblindend licht wanneer U spreekt,

het Woord dat mensen raakt.

Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.

Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.

Uw barmhartigheid is eindeloos,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Liefdevol ontfermend is uw hart,
uw trouw duurt voor altijd.

Uw genade is zo weergaloos.

Alles waarheid wat U zegt.

Ondoorgrondelijk in wat U doet,
uw oordelen zijn recht.

Lied: In de hemel is de Heer

In de hemel is de Heer

En Zijn glans is als kristal

Hij is de Heilige van God

En Hij heerst over't heelal

Er is macht in Zijn Woord

Als de water'n bruist Zijn stem!

Als de zon op de zee zo blauw

Zo is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht

Alle heerlijkheid en kracht

En aan U is de eer

En de lof, want U regeert!

En aan U alle macht

Alle heerlijkheid en kracht

En aan U is de eer

En de lof, want U regeert!

Miljoenen in gereedheid

Staan de engelen om Zijn troon

Verbijsterend Zijn sieraad

En de schoonheid van Zijn troon

Er is macht in Zijn Woord

Als het water bruist Zijn stem!

Als de zon op de zee zo blauw

Zo is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht

Alle heerlijkheid en kracht

En aan U is de eer

En de lof, want U regeert!

En aan U alle macht

Alle heerlijkheid en kracht

En aan U is de eer

En de lof, want U regeert!

U regeert in onze harten

U regeert over 't heelal

U regeert in onze levens

U regeert overal

En aan U alle macht

Alle heerlijkheid en kracht

En aan U is de eer

En de lof, want U regeert!

En aan U alle macht

Alle heerlijkheid en kracht

En aan U is de eer

En de lof, want U regeert!